

de Volkskrant

17 augustus 2006 , pag. 9



Snotaap

Met enige verbazing las ik het verhaal over de polsstokverspringende Friezen in het sportkatern van maandag. Uw verslaggever zet meteen hoog in door de kampioen af te schilderen als een Hollandse snotaap. Ironisch bedoeld? Is jonge held niet fraaier voor iemand die de magische grens van 20 meter heeft overschreden? Het woord snotaap, uit de boeken over Pietje Bell, wordt in Holland alleen nog maar door oude lieden gebruikt.

Deze 20-jarige snotaap hoopt volgend jaar af te studeren aan de Agrarische Hogeschool te Dronten. Dat vereist doorzettingsvermogen, en dat geldt ook voor polsstokverspringen.

Kamerik **Jaco de Groot**